



אוכל מתובל בשמחה. גרדק



לא בריא. מאפה 12 האלים



קליל וכיפי. סלט עדשים

יאסו!

הטורפת דגמה קצת טבוניה אותנטית במסעדת גרדק. איזה טעם יש לשמחת חיים?

מקבצת קהל שמעוניין לתבל את האוכל שלהם בשמחה מתפרצת (לכו תבינו), היא גן עדן לצמחונים. סלט התרד החי (52 שקל) התגלה כשיחוק, לאור העובדה שעל עלי התרד ישבו גם קרוטונים מגבינת קפלוטירי (גבינה קשה מחלב כבשים ועזים המיוצרת ברחבי יוון ומזכירה בטעמה גבינת חלומי). מנה נפלאה נוספת היא פאבה - קרם אפונה צהובה עם בצל סגול, זיתים ופלפל חריף, שחוסלה על ידי הטורפת לבדה בזמן שהדובדבן סיפר על אהבתו לאבי נמני. עוד יצאו לשולחן קציצות עגבנייה וזוקיני (38 שקל) - קציצות ירק עם פטה וגבינת קפלוטירי שטוגנו יתר על המידה, וכן "מאפה 12 האלים" (48 שקל): פילו מטוגן במילוי פטה שנח על מרחצאות של דבש - מנה נוספת סוכר שלא תשמח בריאותנים. אחרי הכל, סתימת עורקים לא כלולה בלו"ז שלנו. מדי פעם הונמך הווליום של הפסקול היווני במסעדה לטובת שורת מלצרים עם דרבוקות שביקשו לציין יום הולדת בשולחן - דבר שגרם לטורפת להשביע את הדובדבן שאם ביום מן הימים ירצה לקחת אותה ליוון, יתחרט וישנה את הכרטיס לניו יורק. בכל זאת, השמחה הזו מזיקה לבריאות. אוכל טוב, לעומת זאת, מזיק רק לתחת. איזו נחת!

★★★1/2

ביקורת לא כולם יודעים כי אחוז ניכר מהגנום של הטורפת נעוץ בשבט הפולנים, מעין שבט אירופי שחושש לעור פניו, ועל כן ממעט לקמט אותו בהבעות פנים שעלולות להתפרש בטעות כנחת. הודות למוצאו הסורי-חלבי של סבה של אמה, עלול הציבור לטעות ולחשוב שיש בה מן שמחת החיים, אך כאמור, טעות בידיו. ומה בפיו של אותו ציבור? פחמימה. ובואו נדבר רגע על פחמימות: איזה דבר נפלא הן; חומר שמתרגם את עצמו לרוח, טעם שמתרגם את עצמו לצהלולים. שבט הפולנים לא מאמין בצהלולים, ובשבועיים שקדמו לביקורה של הטורפת במסעדת גרדק - טברנה יוונית מלאת חן באזורי חן - לא נגעו שפתיה בפחמימה. ניקוי רעלים? אובדן שפיות זמנית? האמת נמצאת אי שם באמצע, או יותר נכון: באמצע כיכר הלחם היווני, היכן שמרוח שמן הזית (22 שקל). "תעצור אותי, קיבינימטו!" צרחה הטורפת על הדובדבן בעוד חתיכות של סלט עדשים בעשבי תיבול (32 שקל) ניתזות מפיה. והדובדבן קבר את עצמו בסלט תפוחי אדמה עם שמיר, פטרוזיליה וחומץ יין (34 שקל) ובסקורדליה - ממרח שום, שקדים ושמן זית נהדר וטבעוני (36 שקל), ושחרר אנחת שמחה שהטורפת פירשה כ"את נפלאה כמו שאת", או "את השטן". אין לדעת. הסעודה בגרדק, שזה שנתיים